

KERSTMIS 2020 gebedsviering voor thuis



In deze tijden kunnen we moeilijker bij elkaar komen voor een gezamenlijk viering in de kerk. Met deze korte gebedsviering voor thuis kunnen we ieder op onze eigen plaats toch samen bidden.

U kunt deze viering houden waar u wil, aan de keukentafel, in een gebedshoek, met een kaarsje aangestoken, alleen of met huisgenoten. Het enige wat u echt nodig heeft is vijftien minuten even niets anders. Via onze website kunt u eventueel met een geluidsopname meebidden.

kruisteken

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

lied Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

inleiding

Het is Kerstmis. We vieren de geboorte van Jezus, een bijzonder kind. Hij wordt aangekondigd als redder, als de nieuwe koning David, als Messias oftewel Christus, en als Heer, Zoon van God. Hij was hoop in bange dagen, want het joodse land werd bezet door de Romeinen. De situatie leek zich niet te verbeteren. Het leek alleen maar slechter te worden. In die donkere nacht kwam God de wereld binnen, om met zijn mensen te zijn. Doet Hij dat ook vandaag, bij ons?

gebed

Heer, wij danken U dat U als mens in onze wereld bent gekomen. Wij vragen U: open ons hart, ons verstand en onze ziel, opdat het verhaal

van Jezus' geboorte ook bij ons binnen kan komen, nu in deze viering, vandaag, en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. (...) Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 'Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.' (*Willibrord Lucas 2,1-14*)

lied Er is een roos ontsprongen

Er is een roos ontsprongen,
uit ene wortelstam.
Die, lijk de ouden zongen,
uit Jesse 't leven nam.
Nu heeft zij bloem gebracht
in 't midden van de winter,
in 't midden van de nacht.

Wij loven U Maria
en 't Kind dat Gij ons bracht
Hij is ons aller vreugde,
een licht in duist're nacht.
Uw Kindje in de stal
aanbidden wij tezamen,
als Hoop voor het Heelal.

overweging

Het joodse volk verlangde naar een vrij en vredig leven. Ze zuchtten onder de Romeinse overheersing en onder de nukken van de keizer. Dit was helaas niet de eerste en niet de laatste keer dat het volk onderdrukt werd. De verhalen over de slaventijd in Egypte werden altijd nog aan elkaar doorverteld. Mozes had hen toen bevrijd, hen door de zee en de woestijn heen geleid. Later kwam het joodse volk tot bloei onder koning David. Dat was een fijne, vrije tijd. Dat wilden de mensen nu ook. Geen Romeinse keizer en zijn gedoe, maar echte vrijheid onder een goede leider. Dat wilden ze en ze hoopten dat God het hun zou geven. En zie! Een klein kind in een kribbe. Geen kant en klare koning of een bevrijder die effe orde op zaken komt stellen. Dat viel toch wat tegen. Maar Jezus is eigenlijk meer dan zo maar een koning of een leider. De traditie zegt ons dat dit kind God is. God is mens geworden, Jezus is Heer. Hij is gekomen om mee te lijden en zijn volk zo te bevrijden. Als God daarmee iets duidelijk maakt: dat God en mens samen moeten gaan, willen we een vrij en vredig leven voor iedereen op aarde kunnen realiseren. Jezus is hoop in bange dagen, maar alleen als we ook zelf de handen uit de mouwen steken. Het is Kerstmis. Aan de slag!

Enkele vragen om voor uzelf te beantwoorden, te bespreken met een huisgenoot, of om er iets over op te schrijven en eventueel te mailen:

- Hoe ziet u Jezus? Wie of wat is Jezus voor u?
- Op de kerkpleinen van onze parochie staat een Boom van Hoop. U kunt uw hoop of uw wens opschrijven op een van de kerstballen in een kerkportaal. Waar hoopt u op in onze dagen?
- En hoe kunt u daaraan meewerken?

voorbeden

Laten we bidden tot God:
Heer, ook vandaag en hier zijn er leiders, moge het leven van Jezus hen inspireren om mee te werken aan vrijheid en vrede voor iedereen.
(Hier kunt u even stil bidden en daarna hardop:)

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Heer, wees iedereen nabij die zich alleen voelt in deze donkere tijd en laat aan ons zien hoe wij licht kunnen brengen in onze wereld.

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

(eigen intentie; wie zou u de hoop van Kerst gunnen?)

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

En dit vragen wij ook met de woorden die Jezus ons zelf gegeven heeft:
Onze Vader...

slotwoord met kruisteken

Het is Kerstmis. God is mens geworden, Jezus is geboren! Zijn naam betekent *God redt*. En Hij staat aan het begin van een leven in dienst van mensen. Moge Hij ons voorgaan op ónze levensweg, juist in deze donkere dagen. En moge Hij bij ons zijn, bij onze geliefden, bij alle mensen, deze Kerst en alle dagen van ons leven.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

lied Midden in de Winternacht

Midden in de winternacht
ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal.
Wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de bel bim-bam,
laat de trom rom-bom
Kere om, kere om,
laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

Zalig Kerstfeest!

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschoot • Biezenmortel • Udenhout

