

Johannes XXIII naar Maria - pelgrimeren naar Den Bosch

Als parochie gaan we pelgrimeren naar de Zoete Moeder in de Sint-Jan. De oktobermaand is immers ook rozenkrans-maand, een van de vele gebeden rondom Maria.

Helaas kunnen we dat door alle coronamaatregelen niet samen doen. Ieder van ons kan wel alleen of samen met huisgenoten op weg gaan, te voet of met de fiets. Allemaal apart vormen we zo toch één grote stoet van Enschoot, Berkel, Udenhout, Biezenmortel naar Maria.



De uitgestippelde route maakt gebruik van fietsknooppunten en voert langs alle kerken en kernen van onze parochie. Men kan starten waar men wil. Vanaf Biezenmortel is de route zo'n 17, vanaf Enschoot ruim 25 kilometer. Afhankelijk van het moment van de tocht zijn genoemde kerken open of gesloten.

Voor de start

Ga de kerk in en steek een kaarsje op (of in Biezenmortel: Ga de begraafplaats op) en neem even de tijd voor de stilte. Bid dan:

Almachtige God, Gij schenkt steeds uw barmhartigheid aan wie U liefhebben. Voor wie U zoeken zijt Gij nergens ver weg. Wees aanwezig nu wij op bedevaart gaan en richt onze weg naar uw wil, zodat wij overdag omgeven zijn door uw heilzame schaduw, 's nachts verlicht zijn door het licht van uw genade en onder uw begeleiding behouden aankomen op die plaats, waarheen wij op weg zijn.

Onze Vader...

Wees gegroet...

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschoot • Biezenmortel • Udenhout



Vanuit Sint Caeciliakerk in Enschoot

Ga de kerk uit en sla rechtsvooruit 't Zwaantje in en volg deze kronkelweg. Sla bij de T-splitsing linksaf, ga langs de voormalige trappistinnenabdij Koningsoord en sla rechtsaf de Willibrordstraat in. Bij de Sint Willibrorduskerk kunt u even naar binnen om daarna te vervolgen:

Vanuit Sint Willibrorduskerk in Berkel

Ga de kerk uit en draai rechts om de kerk heen. Sla linksaf de Molenstraat in. Na de spoorovergang, ga linksaf de Heuvelstraat in en volg vandaar de bordjes naar knooppunt 42, daarna 44. Ondertussen kunt u mijmeren over de vraag: *Hoe ben ik vanochtend opgestaan?* Bij de Sint Lambertuskerk kunt u even naar binnen om daarna te vervolgen:

Vanuit Sint Lambertuskerk in Udenhout

Ga de kerk uit en sla rechtsaf de Slimstraat in. Ga bij de kruising rechtdoor de Groenstraat op naar knooppunten 46 en 49, daarna richting 95; ondertussen kunt u (door)mijmeren over de vraag *Hoe ben ik vanochtend opgestaan?* Aan uw rechterhand komt u eerst langs het voormalige kapucijnenklooster met de voormalige Sint Josephkerk; iets verderop is de parochiële begraafplaats. Daar kunt u even naar binnen om daarna te vervolgen:

Van de begraafplaats in Biezenmortel

Ga rechtsaf de Capucijnenstraat op een ga rechtdoor naar knooppunt 95 en 96 daarna 77 en 78. Tijdens de lange weg naar Helvoirt kunt u mijmeren over de vraag *Hoe ziet mijn ideale dag eruit?* Bij de Nicolaaskerk (links op de weg van 77 naar 78) kunt u wellicht binnen in de kerk of anders buiten op het bankje zitten voor wat rust en stilte.

Vanaf de Nicolaaskerk in Helvoirt

Ga de kerk uit en vervolg de weg naar knooppunt 78, dan rechtsaf naar 26, de weg over naar 15. Als mijmervraag: *Waar ben ik dankbaar voor?* Bij knooppunt 15 gaat u linksaf naar 10 en door naar 34; helaas is er een pad opgebroken; volg de omleiding naar knooppunt 34. Door naar 13 en bij dit knooppunt (een rotonde) links de Theresialaan in, bij de school buigt u linksaf en ziet u even later rechts de Heilig Hartkerk. Deze kerk is buiten vieringen niet geopend, maar als u aanbelt bij de pastorie kan de deur worden opengemaakt.

Vanaf de Heilig Hartkerk in Vught

Ga van het kerkplein af en vervolg de weg naar rechts, sla daarna rechtsaf op de Helvoirtseweg, helemaal doorlopen tot bij de Lambertuskerk, dan de bocht naar links volgen naar knooppunt 14 en door naar 63. Ondertussen een laatste vraag *Wat betekent Maria voor mij?* om over te mijmeren.

Voor het Bossche Broek

Als u onder het tunneltje doorgaat, houdt u even halt. U gaat het Bossche Broek in en zult weldra de Sint-Jan zien liggen. Vanaf hier kunt u de tocht in gewijde stilte vervolgen om te kunnen ervaren wat Toon Hermans verwoordt:

Heer,

hier in dit stille landschap

in de stilte van het open veld

is het alsof ik in het hoge licht

iets van Uw glorie kan bespeuren.

Ik dank U

voor deze ontroering.

Ik onderga haar

als een zegening.

Lees dit gedicht eventueel nog een aantal keren in de stilte van het landschap. Vervolg naar knooppunten 63, 84 en 88. Dan doorlopen naar de Sint-Jan.

Gebed in de Sint-Jan

Steek een kaarsje op bij de Zoete Moeder, ga rustig zitten en bid:

Heilige Maria,

Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van deze stad,

in dit heiligdom dank ik God omwille van U,



want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.

Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.

Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.

U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging, zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven.

Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.

Als parochiegemeenschap vragen wij Uw gebed:

voor onze zieken. Wees gegroet...

voor onze kinderen. Wees gegroet...

voor onze senioren. Wees gegroet...

voor onze priesters, diaken en pastoraal werker. Wees gegroet...

voor de secretaresses. Wees gegroet...

voor onze kosteren. Wees gegroet...

voor onze acolieten en lectoren. Wees gegroet...

voor alle vrijwilligers. Wees gegroet...

voor al onze parochianen. Wees gegroet...

voor al onze dorpsgenoten. Wees gegroet...

Deze pelgrimage is opgezet door Irene Schepens-Soons en Ingrid Heuts van de PVG (Parochievernieuwing) en pastoraal werker Frits Hendriks. Hopelijk kunnen we in mei en oktober 2021 gezamenlijk de tocht maken. Opmerkingen en ervaringen kunt u delen met de parochie via frits.hendriks@johannesxxiiiiparochie.nl

Johannes XXIII Parochie

Berkel • Enschoot • Biezenmortel • Udenhout

